



## Jubileumfeest 25 jaar Milieugroep, een terugblik

**Witse ze nog, 25 jaar geleje...  
wie 't sjort zoo sjtonk !  
Witse ze nog, 't is al jaore geleje...  
Ze gaon 't sjort nóg grote maake !!  
Witse ze nog, 't is zóó lang geleje...  
Mér 't zuut noe vööl sjoner oet...  
Witse ze nog....**

Op die mooie zondagmiddag .in september is dit 't gesprek van de dag. De Hof van Marjan en Hein Kerkhofs in Nagelbeek is het fraaie decor voor ons jubileumfeest. Hun mooie omsloten boerderij en hun prachtige tuin nodigen uit voor gezellig samen praten en kletsen over 25 jaar Milieugroep.

Anekdote's, spannende verhalen en soms avonturen. Samen hebben we veel beleefd, samen veel gedaan en samen actie gevoerd.

Na het openingswoord heffen we een glas champagne en kunnen aanschui-ven aan de rijkelijk gedekte dis, in itali-aanse sfeer !

En alwéér een jubileumfeest van onze vereniging. Dit keer stond de ontmoeting centraal. Per slot van rekening is 25 jaar niet niks. Bij onze oprichting waren we natuurlijk véél jonger, maar de gedrevenheid is er niet minder op geworden. Tenslotte gaat het over onze omgeving !

De muren waren behangen met de vele krantenknipsels, foto's en kronieken: de vele gebeurtenissen en acties van de afgelopen 25 jaren.

Deze zondagmiddag was een feest voor onze leden, maar stiekem ook een klein buurtfeest voor Nagelbeek, Schinnen en Spaubeek...

**Witse ze nog....  
't is alwaer 25 jaar geleje...**



